

20 maart 2016



Uithoornse
Roei- en Kanovereniging
Michiel de Ruyter

Reserveren

www.mdr.nu

En masse naar Arras



Tekst en foto: Mattijn Vroon

De grote witte partytenten staan al klaar voor ons. We gaan in Arras toeren, wildwatervaren, raften en BBQ'en en het uiteraard heel gezellig hebben in Frankrijk op zaterdag 14 en zondag 15 mei. Dit is het eerste wildwater weekend van het jaar dus daar moet je bij geweest zijn. Noteer hem dus in je agenda, kalender, smartphone of op de muur.

Arras geeft de zekerheid van wildwater, de mogelijkheid de watersnelheden aan te passen, acceptabele reisafstand en kampeergelegenheid direct naast de baan. Als je de wildwater baan af bent gesopt, dan is er een lange lopende band waar je je kajak of raft op kan varen en die brengt je weer naar het begin. Zeg maar het skiën onder het kajakken. Aan après-kajak doen we uiteraard ook.

De baan ligt dus in Frankrijk, net over de grens bij Lille in het plaatsje St. Laurent Blangy (vlak bij Arras), nog geen 3,5 uur rijden vanaf Uithoorn. Dit is een wildwaterbaan speciaal om te oefenen en te spelen met je kano. Ook voor beginnende wildwatervaarders is een deel van deze baan geschikt om zich de eerste beginselen van het varen op stromend water eigen te maken. Zowel op zaterdag als op zondag zijn twee vaarsessies van elk 1,5 uur. Bij elke sessie is een deel instructie en een deel vrij varen (voor beginners altijd in combinatie met een gevorderde kanoër). Er zijn in ieder geval instructeurs beschikbaar.

Je kunt dus zelf bepalen wanneer je komt. Het is ook mogelijk om eerder weg te gaan. We proberen zoveel mogelijk met volle auto's die kant op te gaan met de kano's op het dak! De trailer gaat vooralsnog niet mee! Voor het weekend bieden we een programma aan, maar dat is zeker niet verplicht. Wil je graag iets anders doen dan biedt de omgeving van de wildwaterbaan verschillende mogelijkheden. Je kunt fietsen, wandelen of het dorpje bezoeken. Indien de wildwaterbaan toch iets te wild is, kun je ook halverwege op het vlakkere deel instappen of in het kanaal op vlak water varen. In de middag zullen we ook een raft huren.

Graag willen we voor 1 mei weten of je mee gaat (ivm reserveren). Dat kan naar mattijn_vroon@wxs.nl. Geef dan door met hoeveel mensen je komt, voor hoeveel nachten en of je wil wildwater varen. Kosten worden nog berekend. Dus dat volgt.

Namens de organisatie:

Ron & Wendy van 't Hart, Yvon en Mattijn.

In memoriam Henk Tijdeman



Tekst: Herma Bik / Foto: Pieter Plooy

Henk Tijdeman, precies een maand geleden 86 jaar oud geworden, is op 10 maart j.l. overleden. In het kasboek van 1964 staat vermeld, dat hij op 28 februari met een bijdrage van twintig gulden deel uitmaakte van de eerste negentien 'leden van onze nog niet met name genoemde vereniging'. Hij hoorde ook tot de 'werkende' klasse van de beginnende vereniging. Hij bouwde mee aan de eerste roeiloods, metselde de muurtjes van de WC's en naar verluidt vond hij een afscheiding op borsthoogte van deze muurtjes voldoende. Al gauw werd hij benoemd tot materiaalcommissaris, en maakte deel uit van het bestuur.

Op roeigebied behaalde hij snel zijn proeven, roeide vooral in het begin in een overnaadse skif en later in de bekende ploeg van Lex, de ploeg die jarenlang op zaterdag als eerste op het Amstelwater lag, niet alleen in de zomer, maar ook op de donkere winterdagen.



Een ieder die Henk goed heeft gekend, weet, dat zijn interesses breed waren. Hij werkte als boordwerktuigkundige bij de KLM, verbleef enige jaren in Indonesië, waar zoon Ed geboren is en als hij dan tijdens verre vluchten in New York,

Zuid Afrika, Egypte en andere bestemmingen verplicht moest overblijven, bezocht hij daar onder meer musea en maakte ter plaatse korte vliegtochtjes om het land te verkennen; hij had namelijk ook zijn vliegbrevet voor kleine vliegtuigen. Dankzij de riante regeling van de KLM maakte hij vele KLM reizen naar o.m. Azië met Ans, zij genoten met volle teugen. Op een gegeven ogenblik lukte het roeien niet meer, maar toch waren Henk en Ans bijna elke zaterdagochtend nog op de loods te vinden om met de ploeg te komen koffiedrinken. Tot voor kort verscheen hij echter nog maar af en toe.

Enige jaren terug, eigenlijk nog niet zo lang geleden, openbaarden zich de eerste verschijnselen van de ziekte van Alzheimer. Het ging snel bergafwaarts, hij wist de weg niet goed meer in het dorp, is vaak zowel binnen- als buitenshuis gevallen en tenslotte zijn Ans en Henk in januari verhuisd naar een appartement, omdat hij problemen had met de traplift en het in het eigen huis op de Colijnlaan niet meer kon.

Voorzover ik heb begrepen, wilde Henk een verdere aftakeling niet meer meemaken en kwam op 10 maart het einde aan zijn lange leven.

Henk was een bescheiden, rustige, fijne kerel, op wie je kon bouwen die je kon vertrouwen. We missen hem.

Schoonmaakactie Amstel



Tekst: Maarten Peters / Foto: Piet Zoetemeijer

Zoals gebruikelijk stonden ook dit jaar weer 30 vrijwilligers van Michiel de Ruyter klaar om zwerfvuil langs en in de Amstel te verzamelen. De gemeente stelt hiervoor een aantal hulpmiddelen beschikbaar en haalt de zakken op. De vereniging is zuinig op de oevers. Helaas gebruiken een aantal weggebruikers de oevers van de Amstel voor andere doeleinden en dat is jammer. We kunnen wel stellen dat een schone omgeving een groot aantal mensen weerhoudt om hun lege bierblikje uit het raam te gooien. Een aantal jaar geleden was de stapel met zakken bijna manshoog. Inmiddels is het een bescheiden hoop maar het is wel duidelijk dat een dergelijke actie nog steeds zin heeft. Nog steeds scoren de bierblikjes en flessen hoog maar men trof ook ander vuil aan.

De kanoërs haalden een stoel uit het water. De roeiers troffen een compleet carrosseriedeel aan dat mogelijk van een trailer afgevallen was. Je kan je toch niet voorstellen dat iemand dat uit zijn raam gooit! Gelukkig zijn er meer verenigingen en initiatieven om de leefomgeving schoon te houden. Michiel de Ruyter nam beide zijden van de Amstel voor haar rekening, vanaf haar clubgebouw naar de brug bij Vrouwenakker en een groot deel richting het centrum van Uithoorn. Een schuttersvereniging zou in de Kwakel langs de Drechtelijk verder gaan. Het is een groot goed dat verenigingen op deze manier een bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving.



Om alle fotos te zien die gemaakt zijn van deze schoonmaak actie, kun je surfen naar:

<https://www.flickr.com/photos/hansdehe>

en open het album van 12 maart of "Schoon 2016".

Heineken bevalt goed



Tekst: Jacco Tolenaars / Fotos: Hans Dehé

Eerder heeft u al kunnen lezen dat de Heren Veteranen Acht van MdR zich voor bereidde op de Heineken Roei Vierkamp en de Head of the River. Afgelopen weekend (12/13 maart) stond de Heineken op het programma.

Ondanks dat de ploeg eind 2015 gestart was met meer dan voldoende roeiers, bleek het toch nog nodig om Dick Rebel in te laten vallen. Door verschillende oorzaken waren Cees van Dok, Bart Burggraaf en Theo Homan uitgevallen. Marco van Zanten had al aangegeven niet op de Heineken te kunnen starten, maar er op de Head wel bij te zijn. Doordat Cees er niet bij was, moest Eric Onderdelinden de slagplaats innemen.



Hij is altijd de beste combinatie met Jacco Tolenaars, waardoor deze ook een andere plek in de boot had gekregen. Voor Jorg Santen was de verandering het grootst, die moest van zijn vaste plek voorin de boot, ineens naar achteren. Dit omdat hij het beste de slagen zou kunnen ondersteunen. Dit bleek een goede zet op de laatste training voor de wedstrijd, de boot liep meteen lekker. Dick nam de plek van Jorg in, voor Mark



Verwijs op boeg. Verder werd de ploeg gevormd door Jan Röling, Simen Grootjans en Mathijs Sol.

Op de zaterdag van de Heineken moest eerst de 2500 meter gevaren worden. Al tijdens het oproeien wist stuur Tanisha Franke het vertrouwen van de ploeg te krijgen, door strak via de binnenbocht 2 ploegen onder de Rozenoordbruggen in te halen. Het was nog wel geen race, maar het gaf de ploeg meteen een goed gevoel. Het raceplan om na de start een gedegen baantempo op te zoeken, om het laatste rechte stuk vanaf de Omval de grens op te zoeken, bleek goed te werken.

De voor MdR gestarte ploeg van Weesp werd vlak voor de Omval ingehaald, waarna de versnelling van MdR er goed uitkwam. Een 8e tijd was het resultaat. Na de finish moest meteen in lichte haal doorgevaaren worden naar de start van de 250 meter. Deze moest boord aan boord gevaren worden tegen een ploeg van Breda. Breda wilde persé voor onze ploeg starten, maar de heren lieten zich niet gek maken. Er werd een gedegen sprint geroeid, alleen bleek maar weer eens dat sprinten niet de sterkste kan is van hen. Een 11e tijd was het resultaat. Omdat alle tijden worden terug gerekend tot de 250 meter, is die tijd erg belangrijk en na de eerste dag stonden de mannen op de 12e plaats.

Zondag stond de 5000 meter op het programma. De rugnummers moesten gewisseld worden, omdat de plek in de wedstrijd wordt bepaald door de stand in het klassement. De snelste ploeg start als laatste, wat veel, soms erg spectaculaire, inhaalacties tot gevolg heeft. Zaak is dus om tijdens de wedstrijd de ploeg achter je van je af te houden en zo veel mogelijk ploegen in te halen. En daarbij dan ook nog zo veel mogelijk proberen je eigen race te varen en je niet over de kop te trappen. Doordat de organisatie niet heel snel was met het omwisselen van de rugnummers, kon de ploeg pas als laatste het water op. Een kamprechter drong er op aan om zo snel mogelijk naar de start te varen. Snel werden 2 andere oproeiende ploegen ingehaald, omdat vaak alleen de laatste ploeg een waarschuwing krijgt voor het te laat aan de start verschijnen. Gelukkig bleven waarschuwingen uit.

Bij de start bleek dat de voorloper een ploeg van de Amstel was, voorgeslagen door Stefan Kools, oud lid van MdR. Uitdagend gaf hij aan met 2 vingers in de neus voor te kunnen blijven, maar niks was minder waar. Na de start werd weer goed geschakeld naar een mooi baantempo van rond de 32 halen per minuut en begon de jacht op de voorliggers. In de tweede helft van de race kwam de ploeg langszij bij de Amstel, waarna de stuur van de Amstel de ploeg opzetjes beleef geven om er maar naast te blijven liggen.

De mannen van de Ruyter bleven echter in baantempo doorvaren en wisten ruim voor de omval er voor te komen. Tanisha stuurde strak haar lijnen waardoor er geen meter te veel werd gevaren en na de Omval werd weer doorgebouwd. Snel werd de daaropvolgende ploeg ook ingehaald en uiteindelijk werd er gefinisht naast de daarvoor roeiende ploeg. Ook op de 5 km werd de 8e tijd neergezet en werd nog een plaats geklommen in het klassement, naar de 11e plek. Vooral de lange afstanden stemden tot tevredenheid en geven moed voor de Head of the River op 20 maart. De start zal dan om 1100 uur zijn, bij roeivereniging de Hoop in Amsterdam.

Er is ook een leuk filmpje gemaakt door Bart van onze Acht: https://www.dropbox.com/s/jxtbxmim8yourrr/IMG_4172-2.mov?dl=0

Ook de organisatie van de Heineken heeft een promo gemaakt waar onze Acht in voorkomen:

<https://youtu.be/y9wbgeqrlpk>

Om meer foto's te zien die gemaakt zijn van onze Acht op de Heineken kun je surfen naar:

<https://www.flickr.com/photos/hansdehe>

en open het album van 12 maart of "Heineken 2016".

MdR op Facebook!



Tekst: Nanda van den Berg

Op de onlangs gehouden ALV is de nieuwe Facebook pagina van MdR geïntroduceerd, je vindt deze onder Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Het biedt enorm veel mogelijkheden om te communiceren met de leden, sponsors en alle andere geïnteresseerden. Activiteiten, wedstrijden en toernooien bijvoorbeeld kunnen aangekondigd worden, en als ze plaats vinden kunnen er gelijk foto's en/of uitslagen gedeeld worden. Zoek de pagina op en LIKE en deel deze zoveel mogelijk om MdR te promoten !!!



27 maart, 15.30 uur: The Boatrace



Tekst: Jacco Tolenaars

Op zondag 27 maart, eerste paasdag, wordt weer de jaarlijkse roeiwedstrijd tussen Oxford en Cambridge gehouden: The Boatrace. Deze roeiwedstrijd wordt sinds 1829 gehouden en staat bol van tradities. Er wordt geroeid op de Theems in Londen over ongeveer zeven kilometer, stroomafwaarts. Ieder jaar is er, vooral in het begin van de race, veel spektakel omdat de beide ploegen vol de strijd aangaan om het gedeelte van de rivier waar de stroom het gunstigste is. Het gebeurt vaak dat bladen elkaar raken en soms moet de race zelfs stilgelegd worden door een aanvaring. In de damesploeg van Oxford start dit jaar een Nederlandse: Merel Lefferts. Sinds vorig jaar pas roeien de vrouwen op dezelfde dag hetzelfde traject als de mannen. In het verleden kreeg de vrouwenrace ook minder aandacht dan die van de mannen, maar dat is sinds vorig jaar veranderd. Het begint inmiddels een goed gebruik te worden om The Boatrace op de club te kijken met een groep leden, op groot scherm uiteraard. Het bier (Fullers London Pride) is inmiddels besteld en Piotr de Haan zal weer als vanouds Pim's schenken. Ook aan wat te knabbelen is gedacht. De races beginnen om 16:10 uur (dames) en 17:10 uur (heren). Tussen beide races in varen de reserve ploegen hun races. Voor degenen die willen, wordt er na afloop Chinees besteld.

Laat even weten of je komt via j.tolenaars@kabelfoon.net

Verlag van de Ledenvergadering



Tekst: Piotr de Haan / Foto: Hans Dehé

De jaarlijkse ledenvergadering begon deze keer anders dan gepland. Een paar uur voor de vergadering hoorde het bestuur dat Henk Tijdeman die dag was overleden. Wij moesten de vergadering daarom beginnen met dit droevige bericht en hebben een minuut stilte gehouden om Henk te gedenken. Daarna heeft Herma Bik, net als Henk lid vanaf het allereerste begin van de vereniging, de vergadering toegesproken over hoe zij hem in die jaren had meegemaakt en over wat hij voor de vereniging betekend heeft.

Daarna verliep de vergadering volgens agenda: ik heb iets verteld over de plannen van de scouting, de notulen van vorig jaar en de jaarverslagen van secretaris en commissies werden goedgekeurd, de financiële huishouding van vorig jaar werd besproken door penningmeester Ron Maas, becommentarieerd door de kascommissie, en goedgekeurd door de vergadering, en het bestuur werd decharge verleend.

Vervolgens was de bestuurssamenstelling aan de orde. Adri Tijdeman is afgetreden als secretaris en Ineke van Bemmelen als roeicommissaris. Kandidaten voor deze functies waren Tirzah Tas (secretaris) en Angela Rooijmans (roeicommissaris). Bovendien had Nanda van den Berg zich kandidaat gesteld voor de functie van pr-commissaris, een functie die na het aftreden van Robert Mozes een jaar vacant was. Alle drie werden zij unaniem door de vergadering aangenomen. Wouter van den Helder stelde zich herkiesbaar als commissaris gebouw en schrijver dezes als voorzitter en beiden werden verkozen.

Het volgende punt was de verkiezing van Adri Tijdeman tot erelid en van Ed Tijdeman tot lid van verdienste. Alle aanwezigen waren het er over eens dat Adri en Ed dit meer dan verdiend hebben. Maar dat dit juist ter sprake moet komen op de dag dat hun vader en schoonvader is overleden maakte de zaak ongemakkelijk. Besloten werd om het voorstel toch in stemming te brengen, het is een besluit dat alleen de ledenvergadering kan nemen, en er waren bezwaren om het een jaar uit te stellen. De vergadering stemde unaniem met het voorstel in.

Nanda, onze kakelverse pr-commissaris, is voortvarend begonnen. Zij presenteerde de Michiel de Ruyter Facebook-pagina. Te vinden als je zoekt op "Uithoornse roei en kano-vereniging Michiel de Ruyter".

Na de pauze kwamen de plannen voor 2016 aan de orde, en de financiële onderbouwing daarvan. Penningmeester Ron Maas bracht naar voren dat wij, ondanks onze reserves, op termijn geld tekort gaan komen om het gebouw te kunnen onderhouden. Hoeveel we precies tekort komen gaat dit jaar uitgezocht worden, maar het is overduidelijk dat het algemene deel van de contributie volgend jaar extra omhoog zal

moeten. Om de klap alvast iets te verminderen is voorgesteld om dit jaar een extra contributieverhoging van € 5 door te voeren, bovenop de gangbare inflatiecorrectie. Er moet echter rekening mee gehouden worden dat er komend jaar wederom een extra contributieverhoging zal komen, misschien met een hoger bedrag. Na discussie werd het contributievoorstel unaniem aangenomen en de vergadering was akkoord met de begroting.

Wat niet ter sprake kwam maar het is voor de roeiers wel van belang, ook de KNRB heeft plannen om haar contributie volgend jaar extra te verhogen. Het gaat hier om een bedrag van 3 tot mogelijk 6 euro per jaar. Dit is nog niet zeker, de KNRB zal hierover in juli een extra ledenvergadering beleggen. Voornaamste reden is hier dat de subsidies steeds verder afnemen.

Na bespreking van de laatste punten werd de vergadering gesloten en bleven de meeste aanwezigen nog even na voor een praatje en een versnapering. Al met al was het een goede vergadering, ondanks het verdrietige begin.

Jeugdroeien



Tekst: Jacco Tolenaars

Op zondag, vanaf 11:30 uur, is er een (klein) clubje enthousiaste jeugdroeiers dat het water opgaat. Van de echte beginnertjes, die voorzichtig de Skiff uitproberen, tot de gevorderden die het boordroeien aan het uitvinden zijn.

Op dit moment zijn het er nog maar een paar, maar met de open dag van 16 april hopen we weer een aantal nieuwe leden binnen te halen. Doordat veel van onze (oud) jeugdleden gaan studeren vliegen ze uit over het hele land. Omdat ze een nieuw leven opbouwen in een andere stad blijven ze geen lid meer. Sommigen zoeken daar ook weer een roeivereniging op. De doorstroom is daardoor best hoog. Met de werving van nieuwe jeugd willen we ons vooral richten op de jeugd van 10 tot 14 jaar. Op die leeftijd leren ze het roeien het snelst en ze blijven dan ook meestal langer lid.

De instructie en training worden gegeven door Erika den Daas, Jorg Santen, René Snoek en Jacco Tolenaars. René is er door zijn werk in het buitenland steeds een paar weken en dan weer een aantal weken niet. Jacco werkt in wisseldiensten en is er meestal om de week. De bedoeling is dat de oudere, gevorderde jeugd de nieuwelingen de basis bijbrengt, ondersteund door een van de 4 instructeurs. De gevorderden krijgen dan training van een van de instructeurs, voor of na de beginnelingen instructie.

Er wordt getraind voor verschillende wedstrijden. Afgelopen jaar is het er helaas niet van gekomen om wedstrijden te starten, maar komend seizoen willen we toch weer een paar wedstrijden gaan bezoeken. Dit zijn wedstrijden over 200 tot 500 meter waarbij boord aan boord wordt gevaren, meestal twee keer per nummer. We proberen, naast dat iedereen in de Skiff vaart, ook verschillende ploegjes samen te stellen, zodat ze de hele dag bezig zijn en niet zo lang hoeven te wachten.



Mocht je in de omgeving iemand weten die wel wil komen roeien, neem dan vooral contact op met een van de instructeurs, of neem ze mee naar de open dag op . Ook zoeken we mensen die ons willen komen helpen bij de instructie. Op dit moment is de instructie op zondag van 11:30 tot 12:30 uur, maar misschien dat er iemand is die op woensdagmiddag instructie wil geven, kan dat ook. Veel basisscholen zijn nog steeds vrij op woensdagmiddag namelijk. En misschien dat, als het langer licht is, er in de avond geroeid kan worden?

Jan Mayen en Spitsbergen



Tekst: Watze de Vries

Deze audiovisuele presentatie gaat over de spanning en de angst tijdens de tochten met kajaks in het nachtelijk pakijs met kantelende ijsbergen en plotseling hoge golven.

Over de uitrusting, proviand, bewapening en de kou, maar ook de dreiging van ijsberen, soms oog in oog met de nieuwsgierige schijnbaar logge walrussen.

Deze bijzondere avond met prachtige opnamen van landschappen, specifieke flora en fauna moet u gezien hebben.

De spannende verhalen, groepsconflicten en de bijzondere natuurgeluiden maken de belevenis compleet.

Laat uzelf meenemen in een onvergetelijke, indrukwekkende en unieke reiservaring!



Aanvang 20.00 uur. De zaal gaat open vanaf 19.30 uur. Om de kosten te dekken wordt entree gevraagd van € 10,-. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Plaats: Aula Hermann Wesselink College, Startbaan 3, 1185XP Amstelveen.

Hopelijk tot ziens op 14 april.

Watze de Vries

Tel. 0297-520401

Kort Nieuws 20 maart 2016



Openbaar fotoalbum Hans Dehé gewijzigd

Het is je misschien opgevallen dat Hans Dehé er de laatste tijd lol in heeft van alles op en om het vlot te fotograferen. Mensen, situaties en de omgeving van onze vereniging. Al die foto's linken aan de personen die er opstaan is onbegonnen werk. Vandaar dat hij een Picasa webalbum had geopend waar iedereen (die de link heeft) alles rustig kon bekijken. Picasa bestaat niet meer. Google heeft het overgenomen en dermate gewijzigd dat het niet meer interessant is. Maar niet getreurd! Een nieuw (nog mooier) album is geopend op "Flickr", met als verbetering dat nu op datum of op onderwerp kan worden bekeken. Je vindt het album door te surfen naar: <https://www.flickr.com/photos/hansdehe>

Klik op een foto waar je belangstelling voor hebt en je kunt hem meteen in hoge resolutie downloaden. Je kunt ook een diashow starten, het wijst de weg vanzelf. Je mag alles overal voor gebruiken, zolang het maar niet commerciëel is.

Verstellen voetenbord van de Kijkduin

De Kijkduin, de nieuwe aanwinst voor de roeiers van MdR is een groot succes. De stabiliteit, de snelheid en het fijne "roei-gevoel" van de Kijkduin wordt door iedereen geprezen. Toch zie (en hoor) ik regelmatig mensen worstelen met het verzetten van het voetenbord. Ik moet eerlijk zeggen dat ook ik door iemand werd gewezen op de eenvoudige manier waarop dit klusje kan worden geklaard. Eerst draai je de vleugelmoer los op de bodem van de boot en de twee knoppen links en rechts bovenop het voetenbord. Vervolgens druk je beide knoppen gelijktijdig naar beneden en schuif je het voetenbord soepel in de juiste stand. Vergeet niet alles weer vast te draaien. Fluitje van een cent. En geen gemopper meer!

Activiteiten binnenkort

Zo 27 Mrt - Oxford - Cambridge Boatrace

Za 09 / 10 Apr - Kanopolotoernooi Helmond

Za 16 Apr - Hart van Holland tocht (roei toertocht)

Za 16 / 17 Apr - Kanopolotoernooi Wetter

Za 16 Apr - Open dag

Wo 20 Apr - Midweek Bollentocht (roei toertocht)

Za 23 / 24 Apr - Kanopolo toernooi Nieder Sachsen Cup

Za 23 / 24 Apr - Kanopolo toernooi Nord Pas de Calais

Zo 24 Apr - Nationale Bollentocht (roei toertocht)

Bardienst

Indien een bardienst gewisseld wordt, is het belangrijk dit door te geven aan Wil Bax, barcommissie@mdr.nu of telefonisch: 0297-565208. Bij problemen tijdens de bardienst kun je bellen met Ruud Banning, tel: 0297-562200 of 06-40241866, of met Robert Mozes, tel: 06-59213303.

Kopij voor het volgende Jordinael

Er is vast wel iets dat je binnen MdR meemaakt dat de moeite waard is om met alle leden te delen. Schrijf er eens een stukje over (hoeft niet lang te zijn) en stuur het aan de redactie. Als je er nog een foto bij doet zijn we helemaal blij. Of stuur alleen een foto met onderschrift! Ook zijn we benieuwd over welke zaken de leden van MdR wel wat meer zouden willen weten. Mail het ons en als het even kan krijg je je antwoord in het volgende nummer.

Het Jordinael verschijnt twee keer per maand. Het volgende nummer verschijnt op 03 april 2016. Inleverdatum van de kopij is 29 maart 2016.

Stuur uw bijdrage, liefst met fotos (origineel formaat, niet bewerkt of verkleind) naar jordinael@mdr.nu

Contact Secretaris:

Adri Tijdeman

E-mail: secretaris@mdr.nu

Telefoon: 0297 560156



Volg ons op Twitter en Facebook!

Onze website: www.mdr.nu